

Batenburg heeft veel parels, maar ze glimmen niet allemaal

Auteur: door Hans Feeters | maandag 03 september 2012 | 08:38 | Laatste bijgewerkt op: maandag 03 september 2012 | 16:00

Tekstgrootte

BATENBURG - Een pareltje. Daar zijn zowel de Batenburgers als al dan niet verdwaalde fietsers het over eens. Die machtige kasteelruïne, de Maas, de dijk, de molen, de schattige klinkerstraatjes, witgepleisterde huizen, de kroeg op de hoek, winkeltje met vergeten snoepgoed, het pleintje waar het in de schaduw van de protestantse kerk goed uitblazen is.

Batenburg heeft veel. Alles, waarvoor je graag een eindje omfiets.

Maar sommige 'parels' in het krap 700 inwoners tellende stadje beginnen zo zoetjesaan hun glans te verliezen. Reden voor de plaatselijke leefbaarheidsgroep om de fiets te pakken voor een verkennend rondje door het beschermde dorpsgezicht.



Batenburgers tijdens de stadsschouw op het weiland aan de Bredenhof, waar nieuwe woningen moeten komen. foto Bert Beelen

Advertentie

Gran Canaria

van €349,-

Corendon

Boek nu!

Kijk tv in écht HD

Full HD 1080