

Nat ontbijt Batenburg

Sinds de eerste dagen van het Batenburgs Ontwikkelings Plan, dat door al diegenen die in de schaduw van de ruïne wonen, consequent als Stads Ontwikkelings Plan wordt aangeduid, sinds die dagen dus, wordt er in de Grootestraat van het fraaie Batenburg een ontbijt georganiseerd. Een Stadsontbijt vanzelfsprekend. Meer dan 200 bordjes en nog veel meer broodjes en bolletjes verleidden de Batenburgers zaterdagochtend om aan de vele tientallen meters lange tafel aan te schuiven. Maar er bleven nogal wat stoeltjes onbezet. Het regende. Het werd een beetje een SOP-ontbijt. Zou dat ook gebeurd zijn als de Batenburgers hun plan, net als al die andere ehh plaatsjes gewoon DOP, dorps ontwikkelings plan, hadden genoemd?

